



Leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was,
uren, maanden, jaren.

Herman van Veen

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader en opa Peter.

Peter Antonie van Korlaar

In liefdevolle herinnering aan Hanny van Korlaar - van Kuijk

Kerkdriel, 25 maart 1950

Kerkdriel, 28 juli 2019

Inez
Sarah, Abel

Cornalijne en Chris
Jolie, Lois, Kai

Correspondentieadres;
Inez van Korlaar
Karnstraat 3
1097 XC Amsterdam

U kunt Peter op woensdag 31 juli bij hem thuis een persoonlijke groet brengen van 19.30 tot 20.30 uur.

Op vrijdag 2 augustus nemen wij afscheid van hem in de Protestantse kerk, aan de Teisterbandstraat te Kerkdriel om 11.00 uur, waar wij u voor uit willen nodigen, aansluitend zullen wij Peter bij Hanny te rusten gaan leggen op de begraafplaats aan de Hohorst te Kerkdriel.

Na de uitvaartplechtigheid is er gelegenheid om ons te condoleren en herinneringen op te halen in de kerk op bovengenoemd adres.