



Ook namens Menno en Cecile, Hans en Paul,
Sabine en Jan-Willem, David en Daphne wil ik u
allen heel hartelijk bedanken voor de enorme
warmte die ik heb ondervonden na het overlijden
van mijn man

Jan Oerlemans

Ik wil hier een paar regels opnemen die ik al heel
lang geleden heb gevonden:

*Het leven wijst een ieder de weg
En heel apart krijg je het aangegeven
Heb daarin vertrouwen, is wat ik zeg
Een wijze wijzer, die richting blijft geven.*

Dit is mijn levensmotto geweest en hier had ik en
heb ik veel steun aan. Het was een warm afscheid
en Jan houd ik vast in mijn hart.

Zijn foto op de voorkant getuigt van zijn
levensvreugde. Hij heeft veel van ons gehouden
en ... het heeft ons goed gedaan te mogen
ervaren, dat hij bij zo velen geliefd was.

Zaltbommel, 20-7-2017

Riet Oerlemans